

## **Tiểu Sử Mục Sư NGUYỄN XUÂN ĐỨC**

Mục Sư Nguyễn Xuân Đức sinh ngày 28 tháng 10 năm 1941 tại Đức Phổ, quận Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Thân phụ và thân mẫu của ông là Mục Sư và Bà Nguyễn Xuân Ba.

### **Gia Đình**

Mục Sư Nguyễn Xuân Đức là con trai thứ ba của Mục Sư và bà Nguyễn Xuân Ba. Mục Sư Nguyễn Xuân Ba là mục sư thuộc thế hệ tiền phong của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Mục Sư Nguyễn Xuân Ba theo học Trường Kinh Thánh Đà Nẵng vào năm 1930. Sau đó, ông đã hầu việc Chúa với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 48 năm (1930-1978). Trong khoảng thời gian này, Mục Sư Nguyễn Xuân Ba đã góp phần rao truyền Phúc Âm của Chúa từ Bắc chí Nam; khởi đầu từ Hội Thánh Nước Hai (Cao Bằng), đến Phủ Lý (Hà Nam), Đức Phổ (Quảng Ngãi), Khánh Bình (Quảng Nam), Quế Sơn (Quảng Nam), Hội An (Quảng Nam), Kontum, Vũng Tàu, và Trương Minh Giảng (Sài Gòn).

Mục Sư và Bà Nguyễn Xuân Ba thích đặt tên cho các con trai của mình theo địa danh nơi ông bà đang hầu việc Chúa, khi đứa bé được sinh ra. Do đó, Mục Sư Nguyễn Xuân Đức đã được đặt tên là Đức vì trong khoảng thời gian từ năm 1941-1943, Mục Sư và Bà Nguyễn Xuân Ba hầu việc Chúa tại Hội Thánh Đức Phổ thuộc quận Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi.

Mục Sư và Bà Nguyễn Xuân Ba có 8 người con gồm 6 trai và 2 gái. Cả 5 người con trai được ông bà đặt tên theo địa danh nơi mình hầu việc Chúa, về sau đều trở thành mục sư; đó là các mục sư: Nguyễn Xuân Hồng (sông Hồng), Nguyễn Xuân Hà (Hà Nam), Nguyễn Xuân Đức (Đức Phổ, Mộ Đức), Nguyễn Xuân Bình (Khánh Bình, Quế Sơn), Nguyễn Xuân Sơn, cũng sanh tại Khánh Bình (Quế Sơn). Người con trai út của ông bà, không được đặt tên theo địa danh nơi ông bà hầu việc Chúa, về sau đã trở thành một luật sư - Nguyễn Xuân Phước. Mục Sư và Bà Nguyễn Xuân Ba còn có hai người con gái là cô Nguyễn Thị Bình Minh (chồng là Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân) và cô Nguyễn Thị Thanh Xuân.

### **Thời Niên Thiếu**

Năm 1943 Mục Sư Nguyễn Xuân Ba thuyên chuyển đến Hội Thánh Khánh Bình, quận Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ba năm sau, chiến tranh Việt Pháp bùng nổ, nhiều Hội Thánh từ

Quảng Nam đến Phú Yên trong đó có Hội Thánh Khánh Bình hoàn toàn bị cách ly với thành phố. Lớn lên trong hoàn cảnh túng thiếu, gian khổ và hiểm nguy của thời chiến tranh nên cậu thiếu niên Xuân Đức đã phải sớm phụ giúp gia đình trong việc làm rẫy và chăn dê để sinh sống. Lúc ấy, tại Khánh Bình không có trường nên hằng tuần học sinh Nguyễn Xuân Đức phải đi đến Thu Bồn cách nhà hơn 20 km để theo học tiểu học.

Sau hiệp định Genève năm 1954, Mục Sư Nguyễn Xuân Ba được bổ về quản nhiệm Hội Thánh Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Tại Quế Sơn lúc bấy giờ chưa có trường Trung Học cho nên học sinh Nguyễn Xuân Đức phải vào thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam ở với bà ngoại và theo học tại trường Trung Học Trần Cao Vân. Đến năm 1958, Mục Sư Nguyễn Xuân Ba chuyển về quản nhiệm Hội Thánh Hội An. Lúc đó học sinh Xuân Đức cũng vừa học xong lớp đệ tứ (lớp 9) nên đã trở về sống với gia đình và theo học lớp đệ tam (lớp 10) tại trường Trung Học Trần Quý Cáp, Hội An. Sau khi học xong lớp đệ nhị (lớp 11) và đậu bằng tú tài nhất, học sinh Nguyễn Xuân Đức đã vào Sài Gòn học lớp đệ nhất (lớp 12) tại trường Trung Học Pétrus Ký, Sài Gòn.

Những khó khăn trong thời niên thiếu cùng với sự bền chí trong chức vụ của cha mẹ đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng thanh niên Nguyễn Xuân Đức và trở thành động lực mạnh mẽ cho sự tận tụy trong suốt cuộc đời phục vụ Chúa sau này của Mục Sư Nguyễn Xuân Đức.

### **Thời Sinh Viên**

Thanh niên Nguyễn Xuân Đức đến Sài Gòn vào đầu thập niên 1960. Lúc đó, Giáo sĩ Paul Contento của Invervasity Christian Fellowship vừa đến Việt Nam thành lập *Nhóm Thông Công Sinh Viên & Học Sinh Tin Lành* (sau này trở thành *Đoàn Sinh Viên Học Sinh Tin Lành*). Sinh viên Nguyễn Xuân Đức đã gia nhập *Đoàn Sinh Viên Học Sinh Tin Lành* và sinh hoạt tích cực cùng với các sinh viên khác như Lê Vĩnh Thạch, Nguyễn Hữu Ái, Nguyễn Văn Hai, Vũ Hoàng Hải, Nguyễn Hữu Cương...

Năm 1962, sinh viên Nguyễn Xuân Đức bắt đầu theo học tại Đại Học Văn Khoa Sài Gòn. Trong những năm học đại học, sinh viên Đức đi dạy Anh Văn tại trường trung học Trịnh Hoài Đức ở Bình Dương để tự túc và cùng anh là giáo sư Nguyễn Xuân Hà giúp đưa các em từ miền trung vào Sài Gòn học để có cơ hội tiến thân.

Năm 1966, qua sự giới thiệu của Giáo sĩ Paul Contento, sinh viên Nguyễn Xuân Đức nhận được học bổng du học ba năm tại London Bible College, một trường thần học Tin Lành liên hệ phái tại Anh Quốc. Năm 1968 ông sang Hoa Kỳ học tiếp chương trình Cao Học Thần Học (Master of Divinity) tại Golden Gate Theological Seminary tại San Francisco, California.

Sau khi tốt nghiệp Cao Học Thần Học, ông được nhận vào học chương trình Tiến Sĩ Thần Học Lịch Sử (Ph.D. in Historical Theology) tại Drew University tại New Jersey, là trường đại học của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (United Methodist). Trong khoảng thời gian này, ông vừa hầu việc Chúa với chức vụ Mục Sư đặc trách thanh thiếu niên (Youth Minister) tại Bridgewater United Methodist Church đồng thời tiếp tục theo học chương trình Cao Học Quản Lý Thư Viện (Master of Library Science) tại City University of New York.

### **Giúp Đỡ Người Việt Nam Tị Nạn**

Mùa hè năm 1975, khi làn sóng tị nạn từ Việt Nam ào ạt đến Hoa Kỳ, Mục Sư Nguyễn Xuân Đức đã tạm ngưng việc viết luận án và công tác của một mục sư hướng dẫn thanh thiếu niên cho Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Hoa Kỳ để làm việc với Church World Service, một cơ quan cứu trợ Tin Lành liên hệ phái, trong công tác giúp những người tị nạn định cư và hội nhập với cuộc sống mới. Trong thời gian 1975-1977, ông đã giúp hàng ngàn người tị nạn tại trại Fort Indian Town Gap, Lebanon, Pennsylvania được định cư.

Tháng 5 năm 1977, ông lập gia đình với cô Nguyễn Bảo Thuận tại New Jersey. Ông bà có được 3 người con: Daniel Nguyễn (1980), Samuel Nguyễn (1982), Elizabeth Nguyễn (1985) và 4 cháu nội. Hiện Daniel là luật sư, Samuel là chuyên viên điện toán và Elizabeth là giáo sư dương cầm và là người đàn cho một nhà thờ Lutheran.

Năm 1978, Mục Sư Nguyễn Xuân Đức hoàn tất luận án tốt nghiệp và nhận học vị tiến sĩ (Ph.D) về Thần Học Lịch Sử. Sau đó, ông bà chuyển về California tiếp tục hầu việc Chúa giữa vòng các Hội Thánh Việt Nam và tích cực hoạt động xã hội giữa vòng cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại.

Nhằm giúp đỡ những người tị nạn sớm hội nhập với xã hội Mỹ, Mục Sư Nguyễn Xuân Đức đã cùng một số tôi tớ Chúa như cố Mục Sư Nguyễn Nam Hải, Mục Sư Đặng Ngọc Bái, Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn... thành lập *Trung Tâm Thanh Niên* tại Garden Grove Friends

Church để dạy nghề và giúp tìm việc làm cho những người mới đến Mỹ, cũng là nơi để đồng bào di cư gặp gỡ giao lưu với nhau vào những ngày cuối tuần.

### **Giáo Dục Thần Học**

Năm 1978, vì nhu cầu học hỏi Lời Chúa của các con cái Chúa trong các hội thánh quanh vùng, ông cùng với nhiều tôi tớ Chúa khác khởi động chương trình *Nghiên Cứu Phúc Âm* dạy Kinh Thánh vào cuối tuần tại trung tâm thanh niên. Về sau chương trình này sát nhập với chương trình *Huấn Luyện Tín Hữu Lãnh Đạo* để thành lập Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam - Vietnamese Theological College - hiện nay đã trở thành Union University of California, là trường đại học Cơ Đốc duy nhất do người Việt tị nạn sáng lập, được chính phủ tiểu bang California công nhận (approved) và được chuẩn định chất lượng đào tạo chính quy (accredited) qua hệ thống kiểm định của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ.

Mục Sư Giáo Sư Nguyễn Xuân Đức từng là Viện Phó Đào Tạo và là một trong các giáo sư xuất sắc của Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam thuộc Union University of California trong suốt hơn 30 năm qua, kể từ khi thành lập năm 1986 cho đến giờ lên lớp cuối cùng cho các sinh viên theo học chương trình Tiến Sĩ Mục Vụ trước giờ ông lên máy bay trở về Việt Nam.

Mục Sư Nguyễn Xuân Đức là người rất hiếu học. Vì vậy, ông luôn yêu mến những sinh viên hiếu học. Ông không hề quản ngại khó khăn để tìm trường và tìm xin học bổng cho rất nhiều sinh viên yêu mến Chúa thuộc các hệ phái được theo học các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ thần học, mục vụ, giáo dục. Ông luôn yêu thương, chăm sóc, khích lệ, nâng đỡ, và dìu dắt rất nhiều cuộc đời sinh viên vượt qua mọi chông gai và thách thức trong hành trình học tập để không chỉ đạt được học vị thạc sĩ hay tiến sĩ mà còn trở thành những giáo sư, mục sư, giáo sĩ, người phục sự Chúa trong mọi công trường hay cánh đồng của Ngài ở khắp mọi nơi. Mục Sư Nguyễn Xuân Đức là một trong những giáo sư rất được sinh viên yêu mến và kính trọng không chỉ bởi kiến thức uyên thâm, bề dày kinh nghiệm trong chức vụ và mục vụ mà còn bởi tấm lòng vị tha, hy sinh và tận hiến hết lòng cho công việc Chúa.

### **Thành Lập Trung Tâm Little Saigon**

Năm 1979 sau khi họp với Phòng Thống Kê của chính phủ liên bang tổ chức tại Hawaii, Mục Sư Nguyễn Xuân Đức được biết rằng Miền Nam California sẽ là trung tâm điểm của các dân tộc Á Châu nhất là người Việt Nam, ông đã khuyến khích nhiều người mua nhà, đất quanh

vùng đường Bolsa, Westminster. Khi số người Việt định cư tăng cao ở Westminster và các thành phố lân cận khiến các khu buôn bán trở nên sầm uất, ông hiệp với ký giả Du Miên, bà Mai Công Hội trưởng hội Cộng Đồng Người Việt, ông Phùng Minh Tiên và một số nhân sĩ trong cộng đồng đã vận động đặt tên cho khu thương mại người Việt là Little Saigon và sau đó đã được Hội Đồng thành phố chuẩn thuận. Giấc mơ của ông là tạo một cộng đồng Việt Nam lành mạnh, phát triển mọi mặt, nhất là các thanh thiếu niên Việt Nam có cơ hội học hành để thăng tiến và mỗi khi trở về nơi đây chính là trở về “nhà” của mình. Mục Sư Nguyễn Xuân Đức tham gia rất nhiều sinh hoạt của cộng đồng người tị nạn lúc bấy giờ.

### **Thành Lập Hội Thánh Giám Nhiệm (Episcopal) Việt Nam**

Trong khoảng thời gian từ năm 1980-1990, với sự hướng dẫn của Mục Sư Fletcher Davis, Quản nhiệm Hội Thánh St. Anselm, Mục Sư Nguyễn Xuân Đức đã sáng lập và làm mục sư quản nhiệm (Vicar) của Episcopal Church of the Redeemer cho người Việt. Bên cạnh đó, Mục Sư Đức cũng làm tuyên úy cho Trung Tâm Tị Nạn St. Anselm Refugee Center, giúp định cư và giúp đỡ đời sống tâm linh cho hàng ngàn người mới đến từ các trại tị nạn trong vùng Đông Nam Á.

### **Thành Lập Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Thế Giới**

Cũng trong thời kỳ nói trên, Mục Sư Nguyễn Xuân Đức hiệp tác với các mục sư và tín hữu để tổ chức những kỳ Đại Hội Liên Hữu (liên hệ phái) thường niên để giúp những người Tin Lành ở hải ngoại cùng ngồi lại để học hỏi và liên kết nhau trong công tác xây dựng Nhà Chúa. Tại Đại Hội năm 1986, tổ chức *Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Thế Giới* (Vietnamese World Christian Fellowship) chính thức được thành lập với mục đích liên kết các hệ phái, các nhóm Tin Lành Việt Nam trên toàn thế giới để thông công, khích lệ và sát cánh với nhau trong việc góp phần mở mang Nước Chúa.

### **Vận Động Cho Chương Trình Humanitarian Operation (H.O.)**

Vào thời kỳ này, chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu tiến trình bình thường hoá quan hệ ngoại giao với chính phủ Việt Nam. Ông được Đại Hội Liên Hữu 1988 đề cử cùng với Mục Sư Lý Công Thuận đến Washington D.C. để liên lạc với Đặc Sứ Tị Nạn trên Thế Giới của Hoa Kỳ, ông Robert Funseth, bà Khúc Minh Thơ, và một số nhân sĩ khác liên lạc với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xin can thiệp với chính quyền Việt Nam để trả tự do cho các mục sư, tuyên úy và những người bị tù cải tạo nói chung. Qua chương trình thương thuyết này, Mục Sư Nguyễn Xuân Đức được

viếng thăm các Mục Sư Nguyễn Hữu Cương, Mục Sư Hồ Hiếu Hạ và Mục Sư Lê Thiện Dũng trong trại giam. Sau đó không lâu, các vị Mục Sư đã được cởi bỏ cảnh tù đầy và được đón đi định cư tại Mỹ. Sau đó, các sĩ quan và viên chức của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, đã đi học tập cải tạo trên ba năm, được phép cùng với gia đình của họ rời khỏi Việt Nam. Cũng từ kết quả đó, chương trình HO được thực hiện trong suốt thập niên 1990 đã đưa hàng chục ngàn người Việt Nam đến định cư tại Hoa Kỳ.

### **Giám Đốc Indochinese Program của World Vision**

Bắt đầu từ năm 1990, Mục Sư Nguyễn Xuân Đức làm giám đốc Indochinese Program của hội World Vision giúp đỡ việc phát triển Hội Thánh giữa vòng người tị nạn Việt, Miên, Lào, giúp việc định cư và dạy nghề cho những người đến Mỹ trong chương trình Con Lai (Amerasians), đặc biệt là chương trình huấn luyện lãnh đạo Cơ Đốc cho hàng ngàn mục sư và nhân sự ở khắp mọi nơi. Trong hơn 10 năm làm việc với tổ chức World Vision, Mục sư Đức đã vận động hàng triệu mỹ kim để giúp cho rất nhiều dự án và mục vụ tại Việt Nam.

### **Xuất Bản Kinh Thánh và Văn Phẩm Cơ Đốc**

Mục Sư Nguyễn Xuân Đức từng cộng tác với Mục sư Nguyễn Nam Hải phát hành tờ *Hương Mới*. Đây là tạp chí phổ biến những bài khảo cứu cũng như tin tức của cộng đồng Tin Lành khắp thế giới.

Hai mươi năm sau khi chiến tranh kết thúc, Kinh Thánh trở nên rất khan hiếm tại Việt Nam. Khi chính quyền Việt Nam có chính sách mở cửa, Mục sư Nguyễn Xuân Đức đã vận động Thánh Kinh Hội (United Bible Society) với sự hỗ trợ của Mục Sư Lê Cao Quý, giúp in được Kinh Thánh ngay tại Việt Nam. Sau đó, ông cũng giúp Giáo hội Công Giáo Việt Nam hoàn tất thủ tục in ấn Kinh Thánh với sự trợ giúp của Thánh Kinh Hội Việt Nam. Với những đóng góp này, Mục sư Nguyễn Xuân Đức đã được Giáo Hoàng John Paul II mời đến tiếp kiến tại Vatican.

Mục sư Nguyễn Xuân Đức cũng đã dành nhiều thì giờ để hướng dẫn và điều phối việc phiên dịch và phân phối hàng chục ngàn ấn bản sách “Sống Theo Đúng Mục Đích” và “Hội Thánh Theo Đúng Mục Đích” của Mục Sư Rick Warren cho cộng đồng các Hội Thánh tại Hoa Kỳ cũng như tại Việt Nam.

## **Kêu Gọi Sự Liên Kết-Hợp Tác Giữa Các Tổ Chức Và Hệ Phái Tin Lành Việt Nam**

Suốt hơn 24 năm qua, kể từ năm 1993 cho đến ngày về với Chúa, Mục Sư Tiên Sĩ Nguyễn Xuân Đức luôn được kính trọng và tin nhiệm trong chức vụ Chủ Tịch Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Thế Giới. Ông dành toàn bộ thì giờ và tâm huyết cho mọi công tác của Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Thế Giới như kêu gọi và kết nối các hệ phái Tin Lành trong và ngoài nước; giúp đỡ rất nhiều hội thánh, tòng giáo và con cái Chúa ở khắp mọi nơi; cùng với Mục Sư Lê Tự Cam kêu gọi và cấp phát học bổng cho hàng ngàn sinh viên nghèo; tìm kiếm học bổng, hỗ trợ và điều đat nhiều sinh viên du học để xây dựng thế hệ tương lai.

Năm 2011 là năm kỷ niệm 100 năm Tin Lành được truyền đến Việt Nam. Mục Sư Nguyễn Xuân Đức đã dốc sức, hết lòng kêu gọi sự hiệp nhất của các hệ phái Tin Lành Việt Nam tại Hoa Kỳ trong việc cùng nhau tổ chức kỷ đại lễ long trọng này. Kết quả là cộng đồng con dân Chúa từ khắp mọi nơi được trở về miền Nam California chung dự Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành đến Việt Nam tổ chức tại Crystal Cathedral (Nhà Thờ Kính) trong niềm vui và phước hạnh chan chứa, đặc biệt là sự tái kết ước trong sự phục vụ Chúa, yêu thương và hiệp nhất trong sứ mạng rao truyền Phúc Âm qua sứ điệp đầy ơn của Mục Sư Rick Warren.

Năm 2017 là năm cộng đồng Tin Lành khắp thế giới kỷ niệm 500 năm Martin Luther khởi xướng phong trào cải chánh Cơ Đốc Giáo. Trong dịp này, Mục sư Nguyễn Xuân Đức được mời là một trong các diễn giả cho chương trình Lễ Kỷ Niệm 500 Năm Phong Trào Cải Chánh Giáo Hội được Liên Hữu Tin Lành Việt Nam tổ chức tại Sài Gòn.

### **An Nghỉ Trong Chúa**

Cách đây hơn 2 năm, thân của ông bị suy yếu dần. Gần đây, ông ở trong danh sách để chờ lọc máu và thay thận. Tuy vậy, ông vẫn luôn trấn trở, suy tư và tận tâm trong từng mục vụ, trong công tác giáo dục thần học và gắn kết Hội Thánh Chúa chung ở khắp mọi nơi. Trước ngày về Việt Nam, ông đã gặp bác sĩ và bác sĩ cho biết sức khỏe của ông tốt, có thể đi Việt Nam được. Trong hai ngày 2 và 3 tháng 11 năm 2017, Mục Sư Nguyễn Xuân Đức đã hiệp với các tòng giáo và con cái Chúa đến từ hơn 50 hệ phái Tin Lành tại Việt Nam hòa lòng tham dự chương trình Kỷ Niệm 500 Năm Cải Cách Giáo Hội, Mục Sư Nguyễn Xuân Đức rất vui mừng và thoả nguyện vì đã đạt được ước vọng của mình là đem các hệ phái và hội thánh Tin Lành độc lập cùng đứng chung với nhau để *Hiệp Nhất, Yêu Thương* và *Phục Vụ* cho mục đích chung là cùng nhau xây

dựng vương quốc của Chúa giữa vòng đồng bào Việt Nam trên quê hương thân yêu cũng như ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Vào Chúa Nhật ngày 5 tháng 11 năm 2017, sau một ngày thờ phượng Chúa với các hội thánh, ông trở về nghỉ ngơi tại khách sạn cùng một người bạn đồng lao. Ông đã nằm ngủ và không thức dậy nữa. Chúa đã đón ông về bên Ngài cách bình yên lạ lùng. Ông thanh thản ra đi nhập đoàn với các thánh đồ của mọi thế hệ đã chạy xong cuộc đua và đã làm trọn sứ mạng Chúa giao cho mình trên đất cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời.

Mục Sư Nguyễn Xuân Đức lúc sinh tiền là một con người rất năng nổ, hoạt động, ưa tìm hiểu, yêu mến bạn bè, rất quảng giao và rất hiếu khách. Ngôi nhà của Mục Sư Đức và Bà luôn là nơi đón tiếp rất nhiều tôi tớ, con cái Chúa phần lớn đến từ Việt Nam, ai không có thân nhân bạn bè ở Mỹ tìm đến đều được Ông Bà tiếp đãi ân cần. Mục Sư Đức quen biết rất nhiều người và được mọi người kính trọng và thương yêu. Trong bà con tộc họ, ông giúp đỡ cho nhiều người thân có việc làm tốt, được học cao hơn hay đi du học. Ông không bao giờ từ chối bất cứ người nào cần sự giúp đỡ. Suốt đời ông sống trong tinh thần yêu thương và tận tụy phục vụ. Trong đại gia đình tại Mỹ, ông luôn là nhịp cầu kết nối và sum họp đại gia đình. Ông Bà thường tổ chức những bữa ăn thông công để mọi người có thể đến hàn huyên, chuyện trò vui vẻ cùng nhau. Trong Hội Thánh, ông là vị Mục sư luôn cầu nguyện cho bầy trẻ, ân cần chăm sóc các ông bà cụ già yếu, neo đơn và giúp đỡ những người thiếu thốn, khó khăn. Mục Sư Đức đã sống trọn cả cuộc đời cho Chúa, cho Hội Thánh, cho gia đình và cho tha nhân.

Mục Sư Nguyễn Xuân Đức là người cả cuộc đời uơm mầm cho biết bao suy tư và ước vọng, là người truyền ngọn lửa nhiệt huyết và sự kết ước, dẫn thân cho công việc Chúa cho biết bao cuộc đời. Mục Sư Nguyễn Xuân Đức Đức đã ra đi nhưng khái tượng *Hiệp Nhất* của ông sẽ không hề lụi tàn và tấm gương *Yêu Thương-Phục Vụ* của ông sẽ không bao giờ mờ phai. Chúng ta, những người còn lại, nguyện noi gương ông tiếp tục dẫn thân, hết lòng phục vụ Chúa, Hội Thánh và tha nhân để một ngày kia sẽ được gặp lại Mục Sư Nguyễn Xuân Đức trong Nước Vĩnh Hằng của Chúa. Amen!